
In Memoriam - David Amiran, 1910-2003 / (2003 - 1910) דוד עמירן

Author(s): יורם בר-גל

Source: *Horizons in Geography* / 2003 - תשס"ג, אופקים בגאוגרפיה, No. 56 (-
2003 תשס"ג), p. 4

Published by: University of Haifa / אוניברסיטת חיפה

דוד עמירן (1910 - 2003)

פרופ' דוד עמירן, מייסדה של המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים (1949), יזם של מפעלים מדעיים רבים בישראל, חוקר בעל שם עולמי בכמה מתחומי הגאוגרפיה.

דוד עמירן (קלנר) נולד בברלין, 1910. אביו היה רופא, בן למשפחה שהיגרה מליטא לגרמניה. ב-1929 לאחר סיום בית הספר התיכון החליט לצאת ללמוד גאוגרפיה בפרייבורג, גרמניה, והמשיך את לימודיו בברלין ופרנקפורט. את הדוקטורט קיבל מאוניברסיטת ברן, בשוויץ (1935). לאחר הגשת הדוקטורט הגיע עמירן לירושלים ונקלט על ידי פרופ' פיקרד לעבודה בספריית המפות של הגיאולוגיה. שנתיים מאוחר יותר סייע בידו פיקרד להשיג מענק כספי להכנת אטלס ארץ ישראל, פרויקט שהקנה לו מעמד של עמית הוראה.



עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ושירת כקצין ביחידת המיפוי, שמרכזו היה במצרים. לאחר שהשתחרר מהצבא התקבל לעבודה כסגן מנהל השירות המטאורולוגי הממשלתי ועבד שם כשנתיים עד שפרצה מלחמת השחרור. במהלך המלחמה חזר ללבוש מדים כמפקד גדוד בירושלים ותפקידי מטה נוספים. אחרי שביתת הנשק השנייה נתמנה לסגן מפקד יחידת המיפוי וצילומי אוויר של צה"ל.

ב-1949 הוזמן דוד עמירן על ידי שלטונות האוניברסיטה העברית להקים את המחלקה לגאוגרפיה, כחלק מתוכניות הפיתוח של האוניברסיטה לאחר הקמת המדינה. במהלך שנות החמישים הפך דוד עמירן לנציגה של הגאוגרפיה הישראלית במוסדות גאוגרפיים בין-לאומיים. הוא נבחר לוועדות שונות כגון זו לאזורים צחיחים. באותן מסגרות יצא לדרום אמריקה לייעוץ בנושא המדבר. הוא שב ויצא לארצות אלה גם בהמשך ובמחצית השנייה של שנות החמישים, התמנה למנהל המכון לחקר הנגב בבאר שבע, וכן למנהל המועצה המדעית שלידי משרד ראש הממשלה. באותו משרד ישב גם בוועדת השמות הממשלתית, שהעניקה שמות עבריים לעשרות יישובים חדשים שנוסדו באותה עת ולאחרים גאוגרפיים אחרים בארץ. במשך השנים מילא תפקידים במנהל האוניברסיטה העברית, התמנה כסגן נשיא האוניברסיטה ופעל להרחבת תשתית המחקר. ב-1961 יסד את "האגודה הגיאוגרפית הישראלית" ועמד בראשה עד 1977 וב-1978 יזם והקים את "מכון ירושלים לחקר ישראלי" ועמד בראשו עד 1984.

סיפור חייו של דוד עמירן, הוא סיפור של יזמות חלוצית וניהול בתחומי המחקר המדעי והמוסדות האקדמיים בישראל. על יזמות אלה ועל תרומתו למדע הגאוגרפיה בישראל זכה בשנת 1977 בפרס ישראל. במשך תקופה של שלושים שנה העמיד עמירן דורות של תלמידים שנעשו חוקרים ומורים לגאוגרפיה בכל מוסדות ההשכלה, מתכננים בגופי התכנון השונים וממשיכי דרך בהוראת הגאוגרפיה וחקירתה באוניברסיטאות השונות.

יהא זכרו ברוך!

ערך: יורם בר-גל